



## Sociaal jaaroverzicht 2016

Het afgelopen jaar hebben we, met uw hulp, veel kunnen betekenen voor de Swazi's om ons heen. In het onderstaande overzicht hopen we u een idee te geven hoe we samen tot zegen zijn geweest op veel uiteenlopende terreinen.

In 2016 hebben we het hele jaar door de pre- en primary scholen in Nkwalini kunnen bezoeken. Daar maken we de kinderen wekelijks bekend met hun liefdevolle Vader. We gebruiken daarvoor schoolmaterialen en delen kleurplaten uit aan de kinderen, passend bij het Bijbelverhaal van die week. Hierbij gaat wekelijks om zo'n 120 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. En elke vrijdagmorgen mogen we de dagopening verzorgen voor 735 kinderen in de leeftijd van 7-14 jaar.

In februari zijn we gelijk, na onze verlofperiode in Nederland, gestart met onze eerste actie van 2016, de Valentijn actie. We hebben 115 rozen en 60 candybars op 14 februari met een aantal andere YWAM's mogen uitdelen. En zo konden we weer 175 mensen bekend maken met 'de Maker' van de roos.



Dagopening



Rozen uitdelen



Birgitte & Noktula

In de daarop volgende maanden maart en april kwamen eindelijk de eerste lang gehoopte regens en waren we eindelijk in staat om de laatste **fruitbomen** te planten bij Petros en Elisabeth. Een langdurig lopend proces van ongeveer 2 jaren, dit gezien de aanhoudende extreme droogte, die het land teisterde.

In de maanden maart, april en mei hebben we extra op de bres gestaan voor **Noktula** en voor **Zodwa**. 2 totaal verschillende projecten. Maar in beide gevallen ging het om de meest basale noodhulp in de vorm van eten en onderdak. O.a. hebben we 5 stapelbedden met goede matrassen gemaakt en uitgedeeld. Voor Noktula ziet het er nu eindelijk naar uit dat ze met haar moeder en zus kan verhuizen naar een echt huisje, ipv het vervallen schuurtje, die we mee hebben helpen schoonmaken en opknappen.

In april konden we starten met het vooronderzoek voor het slaan van een **waterput** voor Petros en Elisabeth. Er bleek enorm veel water voor handen te zijn op een diepte van 55 meter. En in juni hebben we na dagenlang boren een "everlasting" watervoorziening kunnen realiseren voor de familie Kunene. Hierdoor zijn alle eerder gerealiseerde projecten te weten de groentetuin en fruitbomen, de keuken en badkamer, buiten wasplaats en de kippen, allemaal voorzien van een onuitputtelijke bron van levend water. Een groot project maar een bekroning op al het voorgaande werk.



Slaan van de waterput

We beschikken gelukkig ook over een **Noodhulp pot** die we met jullie hulp kunnen gebruiken voor de meest essentiële en elementaire hulp. Dit kan gaan om ziekenhuisbezoeken en operaties e.d. van de families waar we mee omgaan, tot een schoolreisje van de lagere school kinderen. Maar ook noodhulp voor eten en ander praktische hulp om te overleven.

Verder hebben we het afgelopen jaar, met uw hulp een aantal **Cherish groepen** kunnen draaien. Een 8 weken lang programma voor jonge meiden (11-15 jaar) waar het vooral gaat om gezonde relaties en seksualiteit. Om dit goed te kunnen doen hebben we voorzien in hand-outs, bijbels en certificaten. Op dit moment zijn we bezig met een andere training: een **Empowering training**. Waar jongeren voor zichzelf op leren komen en waar ze aan het eind van de training gevraagd wordt om een plank door te slaan. Dit doorslaan symboliseert datgene waar ze mee willen afrekenen of doorheen willen breken. De Empowering is zo een geweldige vervolgentraining op de Cherish.

**Precious**, de terminale zieke albino vrouw, heeft vooral veel praktische hulp van ons ontvangen het afgelopen jaar. In November is ze uiteindelijk overleden aan de huidkanker en HIV. Goed te weten dat ze nu bij Jezus is. We konden haar familie ook helpen bij het financieren van een waardige begrafenis voor haar. Hier kreeg Birgitte ook de mogelijkheid om het evangelie te delen met de aanwezigen. De kinderen, die achterbleven, zijn nu met onze hulp in een goed weeshuis opgenomen en het gaat goed met ze.

Het hele jaar door heeft Birgitte maandelijks de vrouwen in de **gevangenis** mogen bezoeken en het Woord mogen delen. Na ons verlof in januari was Anne zijn plaats ingenomen door een andere "pastor". Het liefst wil hij doorgaan met deze jongens te bezoeken en hun te discipelen in kleinere groepen, maar hiervoor is helaas geen ruimte. Maar er lijken zich weer nieuwe mogelijkheden aan te dienen.

Bij **Petros en Elisabeth** moest na de extreme droogte weer veel opnieuw opgestart worden, zoals de groentetuin en ook moest er betere omheining komen, zodat de koeien en geiten buiten de tuinen gehouden konden worden.

We werken met verschillende extreem arme gezinnen, waarvan we een 3-tal oudere kinderen naar de Highschool konden helpen. De schoolfees, het schooluniform en geld voor transport is ver buiten bereik voor deze gezinnen. Deze jongeren zien we ook terug op de zaterdagmiddag bij Zodwa en de maandagavond jongensgroep van Anne. Al deze groepen waar we mee gewerkt hebben konden we aan het eind van het afgelopen jaar uitnodigen naar de base om geweldige **Fun-dagen** met ons te hebben. Een dag vol plezier, actie (Rope Course of spelletjes), lekker eten (BBQ) en een geweldige film. Voor allen onvergetelijke dagen!

Nogmaals willen we u hartelijk bedanken voor alle ondersteuning, in welke vorm dan ook! Zoals u kon lezen, wordt iedere euro goed besteed. Dus ook namens al onze swazi vrienden, klein of groot, we zijn zeer dankbaar voor uw trouwe giften, voor velen betekent het hoop voor een betere toekomst!



Empowerment training



Precious en haar kinderen



Gevangenis



Fun-dagen & Rope Course